

DE WATERDOOP



God heeft alles voorzien opdat wij zouden worden hetgeen Hij in gedachten had. Indien we Zijn plan volgen, groeien we uit tot sterke volwassen christenen.

Eén van de eerste stappen die een christen moet ondernemen, is gedoopt worden in water. Het belang hiervan zal blijken uit deze kleine studie die we samen zullen doornemen.



WAT IS DE WATERDOOP?

Jezus haalde het belang van de waterdoop aan toen Hij zijn volgelingen de opdracht gaf alle mensen die tot bekering zouden komen, te dopen.

“Gaaf dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Matt.28:19

De waterdoop is veel meer dan een ritueel of een religieuze oefening. Het is bedoeld als een essentieel deel van onze geestelijke vorming. Op het moment van de waterdoop, bevestigt de jonge christen in het openbaar de inwendige toewijding aan de Here Jezus Christus als Heer en Meester van zijn leven.

VOOR WIE IS DE WATERDOOP?

Het antwoord is simpel: Alle christenen worden aangespoord zich te laten dopen.

Jezus benadrukte het belang ervan toen Hij zei: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden” **Markus16:16**

Petrus predikte: “Bekeert u en eenieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden,”

Hand.2:38

Petrus beval het ook: “En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.”

Hand.10:48

ABSOLUUT NOODZAKELIJK?

Is de waterdoop noodzakelijk om een christen te worden? Neen, want de Bijbel zegt: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.” **Efez.2:8-9**

Alhoewel wij niet gered worden door de waterdoop, roept de Bijbel ons toch op om

gehoorzaam te zijn aan de Heer en Jezus' voorbeeld te volgen.

WANNEER?

Nadat wij:

1. Tot **bekering** kwamen – wegdraaiden van de zonde ten einde Jezus te volgen
2. **Geloven** – volledig vertrouwen in de dood en de opstanding van Christus

Bekering – de apostel Petrus zegt: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen...”

Hand.2:38

Geloof – Jezus zegt: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden” **Markus 16:16**

Hand.8:12 stelt: “Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.”

BABYDOOP

Toen je nog een baby was, werd je misschien gedoopt. Is dat voldoende?

Neen, het dopen van baby's vinden we in de Bijbel niet terug.

Bekering en geloof zijn essentiële voorwaarden. Hierboven zagen we reeds dat bekering en geloof de waterdoop voorafgaan. Het is duidelijk dat een baby niet in staat is om zich te bekeren en te geloven in het volbrachte werk van Christus. Kinderen die volwassen genoeg zijn om Christus als Heer van hun leven te aanvaarden, kunnen en mogen gedoopt worden.

WAT GEBEURT ER?

De Bijbel leert dat elke christen gedoopt moet worden. Om gedoopt te worden, moeten we dus berouw tonen en geloven in het volbrachte werk van Christus.

De waterdoop heeft een belangrijke geestelijke betekenis. Wij identificeren ons publiekelijk met Jezus Christus en bevestigen ons engagement om voor Hem te leven.

Geestelijk:

1. Wij sterven aan onze oude natuur en staan op in een nieuw leven.
2. Onze zonden zijn afgewassen, vergeven.
3. Onze oude mens is gekruisigd.

DOOD - BEGRAVEN - OPSTANDING

Wanneer wij in het water afdalen, identificeren wij ons met de dood van Christus op het kruis, Zijn begrafenis en Zijn opstanding uit de dood.

Net zoals de Here Jezus er vrijwillig voor koos om voor ons te sterven, moeten wij bereidwillig in het water van de doop stappen om er als nieuwe mensen weer uit te verrijzen.

De Bijbel stelt: "... dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding" **Rom.6:3-5**

VERGEVING VAN ZONDEN

Wij ontvangen vergeving van zonden door het vergoten bloed van Jezus.

"Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden." **Matt.26:28**

Wij ervaren dit niet alleen, Jezus roept ons ook op om dit met anderen te delen.

"en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken," **Lukas 24:47**



WATER
BAPTISM

DE OUDE MENS IS GEKRUISIGD

De waterdoop bevestigt dat de oude mens gekruisigd is en dat we een nieuwe goddelijke natuur ontvangen hebben.

Het woord van God stelt:

“dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.” **Rom.6:6-7**

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” **Gal.2:20**

“Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.” **Rom.6:11**

DE BESNIJDENIS VAN HET HART

In het Oude Testament stelde God een teken aan waaruit de hartsverandering en het verbond tussen het Joodse volk en Hemzelf moest blijken, de besnijdenis.

In het Nieuwe Testament werd de waterdoop dit teken.

De Bijbel leert:

“In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,” **Kol.2:11-13**



WIE DOOPT?

Alhoewel het toegestaan is dat christenen andere christenen dopen, is het algemeen gebruikelijk dat de leiders van de plaatselijke gemeente de waterdoop uitvoeren. De publieke waterdoop geeft de gemeenteleden de gelegenheid om aanwezig te zijn op deze mijlpaal in het jonge christelijke leven.

HOE WORDT IK GEDOOPT?

Jezus leerde zijn discipelen te dopen “in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest”. **Matt.28:19**

In het boek Handelingen werden christenen gedoopt:

“in de naam van Jezus Christus” **Hand.2:38; Hand.10:48**

“in de naam van de Here Jezus” **Hand.8:16; Hand.19:5**

Gedoopt worden in de naam van de Heer is een essentieel onderdeel van de waterdoop.

Zoals in een huwelijk de bruid de naam van de bruidegom aanneemt, zo worden christenen gedoopt in de naam van hun hemelse bruidegom. **2Kor.11:2**

ONDERDOMPELING OF BESPRENKELING

Het woord “doop” komt van het Griekse woord “baptizo” wat “onderdompelen” of “overstromen” betekent.

Jezus werd ondergedompeld: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.” **Matt.2:16**

De kamerling uit Ethiopië werd ondergedompeld door Filippus: “... en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water gekomen waren ...,” **Hand.8:38-39**



CONTACTGEGEVENS:

LIFE CHURCH HASSELT

Chris Verniers (lead pastor)
Tulpenstraat 110
0493/702 425
chris@lifechurchhasselt.be

<https://lifechurchhasselt.be>

**En nu,
wat aarzelt gij nog?
Sta op,
laat u dopen
en uw zonden afwassen,
onder
aanroeping
van
Zijn
Naam.**

Hand.2:16

